

→
**Vakantiebeurs
 13 t/m 17
 januari
 Jaarbeurs
 Utrecht**

SCHIPPER, MAG IK MEE VAREN?

Mchtig gezicht altijd, die enorme vrachtschepen die de rivieren doorklieven met bergen zand en stapels containers aan boord. En hoe die schippers handig manoeuvreren in sluizen en op drukke vaarroutes. Er zijn mensen die daar uren naar kunnen kijken vanaf een bankje op de wal. Ook zulke landrotten kunnen een reisje meemaken op zo'n stoer binnenvaart-schip. Het moet een unieke ervaring zijn door het landschap te glijden en Europese steden via het water te benaderen. De fiets mag mee en soms zelfs de auto. De eigen hut heeft vaak eigen douche en wc.

Passagiers zijn welkom in de stuurhut en krijgen maaltijden die door (de vrouw van) de kapitein zijn bereid. Vraag meteen tijdens het aanleggen wat het nou is: aanmeren of afmeren. Wel even wachten tot de tros om de bolder is gegoooid.

binnenvaartcruises.nl



LOOP, EN HET INZICHT ZAL VOLGEN

Ineens weet je niet meer welke kant je op moet. Niet gewoon op een sofa liggen om tot bezinning te komen, maar ga de paden onder leiding van een wandelcoach. Dirk van Asselt, schrijver van het boek *Volg je hart*, begeleidt ééndaagse outdoor loopbaandagermeerdaagse loopbaanreizen om mensen die op zoek zijn naar een andere werkinvulling letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Van Asselt organiseert de wandeltochten in natuurgebieden in binnen- en buitenland. Want natuur – zo meent hij – werkt als vanzelf ontspannend en vanuit ontspanning ontstaan de beste ideeën en inzichten. Tijdens deze wandelingen worden deelnemers fysiek en mentaal uitgedaagd om buiten de gebaande paden te lopen en te denken.

dereiscoach.nl

OP EEN BEZOEK IN EEN WERKKAMP

Wie bij vakantie denkt aan wentelen op een zonnig strand, hoeft dit niet te lezen. *Nachtmerries USSR* is de naam van een van de 35 reizen die een Kazachstanspecialist heeft uitgestippeld in deze republiek in Centraal-Azië. Vanuit de tamelijk nieuwe hoofdstad Astana gaat de reis door een voormalig nucleair testgebied naar oude werkkampen ingericht als musea. Na alle kommer en kwel is het een verademing om de omgeving van Astana te bekijken: eindeloze gouden graanvelden. kazachstanreizen.nl



SURPRIS

Inderdaad hotelkamer restaurant en museum zie net zo uit als thuis al ge hebben op beeldscherm. is misschien i gevend, maar echt opwind toch? Wie zie reis echt eens laten verras klopt aan bij aanbieder van verrassings Michel Ver bijvoorbeeld. achternaam h hij zelf geko omdat hij mer graag iets on wachts wil v schotelen. Ve alleen waar je t in hebt (ac cultuur, nat lekker eter drinken, health mind) en het ke allemaal dik v elkaar. Zo wo een reisje ine reuze spanne



VREEMDE KEUKENS

Barzcz. Pardon? Dat is echte Poolse bietensoep. Die smaakt het lekkerst in Polen: zelf gekookt. Het koken gebeurt in een boerenkeuken in een gehucht bij de Biebrzamoerassen, de boodschappen bij marktjes in de buurt. Liever op de Marokkaanse of Spaanse toer? Werelds Koken organiseert culinaire ontdekkingsreizen naar negen landen. wereldskoken.com

